

Far genfærd og den lille klæbeånd

På Herregården Brushaneholm bor far genfærd med sin søn den lille klæbeånd.

De har boet der i en evighed, og deres liv har ikke forandret sig meget i de sidste 300 år.

De står op før midnat, tisser i klaveret og børster tangenterne med en barberkost.

(klaver)



Så lægger far genfærd de mørke rander under øjnene, mens den lille klæbeånd pudser næse i gardinerne. (pudse næse-lyd



Til natmad spiser de en portion døde fluer med kølnervand på. (smaske-lyd)



"Øv, jeg vil hellere have edderkopper," klager den lille klæbeånd.

"Sid grimt og spis dine fluer," siger far genfærd.

"Må jeg lege med rotten når jeg har spist op?" spørger den lille klæbeånd.

"Ja, hvis du er en slem og fræk dreng," siger far genfærd.



Mens den lille klæbeånd leger med rotten, laver far genfærd gymnastik på gulvtæppet.

Han går ned i knæ og op i limningen og knækker alle leddene i fingrene. (knække fingre-lyd)



Så går han i vindebro og i gabestok og taber underkæben.

Han slutter øvelserne af med at slå en vejrmølle og en prut. (prut)



"Du stinker far!" råber den lille klæbeånd.

"ja, den stank rigtig dejligt ikke?" siger far genfærd.



Den lille klæbeånd får
hjemmeundervisning, skolen for
gespenster blev nemlig lukket og låst
for 100 år siden. (dør der smækker)



Far genfærd kalder det for dødens skole, og nattens
lektion er gang gennem vægge.



"Se nu godt på mig," siger far genfærd og forsvinder ind i tapetet.

Den lille klæbeånd har ikke spor lyst til at følge efter.

Så må far genfærd tilbage gennem væggen og hente ham.

"Du skal bare lave en lang udånding og gå igen," siger far genfærd. (lang udånding)



"Jeg tør ikke," klynker den lille klæbeånd, "det gør ondt og der er mus i væggen."
(musse-piv)



"Pjat med dig," siger far genfærd og skubber på ungen, for at få ham igennem og ud i gangen.

"Av, det strammer," skriger den lille klæbeånd.



Nu er det ikke for sjov skyld, at far genfærd hundser med den lille klæbeånd.

De har et arbejde som skal passes.

General Brushane er den sidste Brushane i en navnkundig slægt.

Det eneste umenneskelige væsen, som er tilbage på Brushaneholm.

Han forlanger at blive skræmt fra vid og sans.



Hver nat, når klokken slår tolv, (ur der slår 12 slag)...



... ligger han i sin store knirkende mahogni seng og venter på en ordentlig forskrækkelse. (knirken)



Far genfærd spænder flagermusvinger på den lille klæbeånds ryg.

Han smører teaterblod om munden på ham og udstyrer ham med et par grydelåg.

"Du skal bare hoppe rundt i sengen og slå grydelågene sammen," siger far genfærd.
(grydelågs-rabalder)



"Nej jeg vil ej," græder den lille klæbeånd, "jeg er bange for General Brushane, han er livsfarlig! Og han har gebis!"

"Jamen det er ikke i om natten," siger far genfærd.

"Det klaprer nede i vandglasset," klynker den lille klæbeånd. (klaprende tænder)



"Men du skal jo overtage firmaet efter far," siger far genfærd.

"Jeg vil ikke overtage noget møgfirma," siger den lille klæbeånd.

"Hov, hov," siger far genfærd.

"Jeg vil være elevatorstewardesse i et stormagasin!" siger den lille klæbeånd.
(Piiing... eller "4. sal - herreekvipering" eller hvad man nu siger i sådan en elevator?)



"Sludder og vrøvl og skrubbusser," siger far genfærd. (skrubbusse-kvæk)



Så må far genfærd atter engang ind og skræmme Generalen.

Selvom det ikke er let at være skrækindjagende, når man er kommet op i århundrederne.

General Brushane accepterer kun det bedste, og det skal være nyt hver eneste nat.

Gerne noget med messinginstrumenter
(tuba)...



... og statisk elektricitet. (knitren af
elektrisitet)



Far genfærd forsøger sig med en fis i en hornlygte, men det imponerer ikke General Brushane.

"Hvad fanden i helvede er det for noget makværk! Elendige amatør!" råber General Brushane.

"Undskyld så mange gange hr. General," siger far genfærd.

"Skrub ud og kom ind igen!" brøler Generalen.



Sådan fortsætter det resten af natten.

Far genfærd kommer ind med hentehår og forkøleleses sår, og tågehornet fra Titanic, men der er ikke noget, som kan stille Generalen tilfreds. (tågehorn)



Ved daggry, falder de i søvn af bare udmattelse. (snorken)



Nu skulle man tro, at der var nemmere jobs at få, for et pligttopfyldende genfærd.

Måske i en villa i Bagsværd, med en mand i panikalderen.

Men nej, far genfærd har ikke tænkt sig at give op.

Han vækker igen den lille klæbeånd ved ellevetiden som han plejer.

Han ordner ungens hår med en hjulpisker og renses hans ører med en lakridsstang, før han sætter sine egne grå hår med hærens trompetfanfare på kassettebånd. (trompetfanfare)



"Drik nu din pindsvin mælk," siger far genfærd, "det er godt for dig."

"Må jeg ikke smage din salpetersyre?" plager den lille klæbeånd.

"Salpetersyre er kun for voksne gespenster," siger far genfærd.

"Bare en lille tår," bliver den lille klæbeånd ved.
Og så får han lov til at smage en lille bitte tår. (slubren)



"Det sprutter på tungen," siger den lille klæbeånd og hoster lidt blod op. (host)



"I nat skal du lære at få ting til at svæve," siger far genfærd

"Jeg vil hellere lave perleplade," siger den lille klæbeånd.

"Vil du ikke være et stort uhyre?" spørger far genfærd, "sådan et der kan få folk til at skringe i vilden sky?" (skrig)



"Nej."

"Hvis du kan få dugen til at svæve og lysekronen til at dingle, så får du lov til at lave en perleplade bagefter," siger far genfærd.



Det er ikke noget problem for den lille klæbeånd, at få dugen til at svæve.

Han får også en kinesisk vase og et askebæger til at svæve, men de flyver ind i hinanden og går i stykker. (klir!)



Lysekronen dingler og malerierne slår deres bagsider mod væggene. (DUNK DUNK!)



"Ja, ja, godt så," siger far genfærd, som aldrig har været specielt god til at få ting til at svæve.



Den lille klæbeånd laver perleplade, mens far genfærd rydder op efter svæveundervisningen.

Det begynder at tordne, og det er da altid en hjælp, når General Brushane skal forskrækkes. (tordenbrag)



Far genfærds hoved er helt tomt for chokeffekter.

Han roder i skuffen med gamle tandlæge instrumenter og nytårsskæmt, (tandlæge-bor)...



...båthorn og mekaniske mus, men det har alt sammen været brugt før. (båthorn)



Klokken slår tolv, og der er ingen vej udenom, far genfærd må ind til Generalen.



"Hvad i helvedes navn skal det forestille!" råber General Brushane, da han ser far genfærd med den røgede makrel igennem hovedet.

"Det er en røget makrel hr." siger far genfærd.

"Ja det kan jeg sgu godt se! Sådan en gang klamphuggeri skal man lede længe efter," brøler Generalen, "tror du ikke det er på tide, at du lader din søn overtage butikken?"

"Jeg er ikke sikker på, at han er helt klar," siger far genfærd.

"Han er nok mere klar, end du nogensinde bliver," råber Generalen, "send ham ind!"



Og nu er det, at den lille klæbeånd træder i karakter, som man siger.

Han har stået uden for døren og hørt Generalens overhaling.

Han ved ikke helt, hvad han vil gøre, men han går ind i Generalens soveværelse og stiller sig for fodenden af sengen, ved siden af sin far.

"Nå der var du endelig," brummer General Brushane, "er du en helvedes karl, og er du klar til at sprede rædsel?"

"Næh, for jeg vil være elevatorstewardesse i et stormagasin," siger den lille klæbeånd.



Generalen bliver sprut rød i hovedet og fnyser som en tyr. (fnys)



"Kan du give mig en forklaring på, at du vil bringe skam over Brushaneholm!" råber han.

"Nej det kan jeg ikke, men jeg har lavet den her til dig," siger den lille klæbeånd og giver General Brushane det røde og lilla hjerte, som han har lavet i perleplade.



Generalen spiler øjnene op, han bliver grøn i ansigtet og hårene rejser sig i nakken på ham.

Han springer ud af sengen, løber ned ad trappen og ud i tordenvejret, for hvis der er noget i verden General Brushane er bange for, så er det følelser.

(løb på trapper)



"Det var flot," siger far genfærd og klapper den lille klæbeånd på hovedet, "så slap vi af med ham."



Men selvom General Brushane er flygtet for evigt fra Brushaneholm, er der jo ingen grund til at lave om på daglignatten.

De står stadigvæk op før midnat, snavser sig og spiser natmad.

"Spis nu din musemysli, inden uglen kommer og snupper den." siger far genfærd..
(ugletuden)



"og husk at sluge maden, det er ikke sundt at tygge."

"Må jeg brodere en gulvklud, når vi har spist?" spørger den lille klæbeånd.

"Ja, hvis du er rigtig uartig," svarer far genfærd.

